

EVLİLİK İBADETDİR DÜĞÜN KONUŞMASI

Bismillâhirrahmânirrahîm

Âlemlerin Rabbi Mevlâ'mız Erhamü'r-râhimîn ve Ekremü'l-ekremîn olan Allahu Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd ü senâlar ederiz. Onun Habîb-i Edîbi, Muhammed-i Mustafâ'sı Peygamber Efendimiz hazretlerine sonsuz salât ü selâmlar, tahiyyât ve ihtiramlarımızı arz ederiz. Allahu Teâlâ hazretleri cümlemizi rahmetine nâil eylesin. Habîb-i Edîbi'nin şefaatine erdirsin. Cennetiyle cemâliyle müşerref eylesin.

a. İbadetlerin Bittiği Zaman

Kur'ân-ı Kerîm'de Allahu Teâlâ hazretleri bizleri kendisine güzel ibadet edelim diye yarattığını bildiriyor:

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ve mâ halaktü'l-cinne ve'l-inse illâ liya'budûn. “Biz azîmüşşân cinleri ve insanları başka bir şey için yaratmadık, ancak ve ancak bize ibadet etsinler diye yarattık!”

Bir başka âyet-i kerîmesinde de bu ibadetin ömür boyu devam etmesi gerektiğini beyan buyuruyor:

Bismillâhirrahmânirrahîm

Va'bud rabbeke hattâ yetiyeke'l-yakîn.

Yakîn; Kur'ân-ı Kerîm'in lisanında, herkesin başına gelmesi çok kesin ve mukadder olduğundan "ölüm" demektir. İnsan hâl-i hayatı boyunca ölüm gelinceye kadar Allahu Teâlâ hazretlerine ibadet etmekle emrolunmuştur. [Kulların] doğumundan buluşuna, aklı başına geldiği zamandan vefatına kadar Allahu Teâlâ hazretlerinin ibadetinde olması lazımdır.

b. Namaz, Oruç Dışındaki İlginç İbadetler

Anket yapılırsa ibadet deyince herhalde hepimiz ilk önce namazı söyleriz. Bir ibadet ismi söyle denilince "namaz" deriz.

Evet, namaz bir ibadettir!

İnne's-salâte kânet ale'l-mü'minîne kitâben mevkûta.

Günde beş vakit belli zamanlarda kulların Mevlâ'sının huzuruna çıkıp namaz ibadetini yerine getirmesi farizadır, boynunun borcudur. Kadın erkek herkese farz!

Hac bir ibadettir, zekât bir ibadettir, oruç bir ibadettir, Kur'an okumak bir ibadettir... Tamam ama bunların dışında ibadet olan daha başka şeyler de vardır.

Mesela Tefekkür ibadettir:

Lâ ibâdete ke't-tefekkür. "Tefekkür gibi bir ibadet olmaz, onun kıymeti en yüksektir."

Tefekkürün sonunda insan çok yüksek hakikatleri buluyor, kabul ediyor, gönlüne yerleştiriyor. O bakımdan en sevabı çok olan ibadet tefekkür olmuş oluyor. Namaz tefekkürle olursa, tezekkürle olursa, haşyetle olursa kat sayısı sevabı büyük oluyor. Hac tefekkürle olursa, oruç tefekkürle olursa sevabı çok oluyor.

Peygamber Efendimiz; "Sükût da bir ibadettir." buyuruyor. Çünkü sükût da insanı tefekküre hazır hâle getirir, tefekkür imkânı sağlar. O da bir ibadettir.

İlk başta düşünilemeyen bazı şeyler ibadet olur. Hatta daha geniş mânası ile, insan hayatı boyunca Allah'ın rızasına uygun olarak Allah'a itaat maksadıyla yaptığı her şeyden ibadet sevabı alır. Bunların arasından bizi bugün bu saatte bu mekânda bu şartlar altında

ilgilendiren bir ibadet daha var, o da evlilik ibadetidir. Nikâh ve evlilik de bir ibadet olduğundan İslam'da umumiyetle nikâh, camide kıyılmalıdır. Nikâhlanan insanların çok büyük sevaplar kazanacağı, kazanacakları hadîs-i şerîfle bildirilmiştir.

c. Son Nefesini Vermek Üzereyken Evlenmek İsteyen Sahabenin İsteğinin Hikmeti

Bir olayı her düğünde hatırlatırım: Pek çok kimse evliliği bir gönül meselesi sanır. İki kimsenin birbirleriyle gönül bağları kurması, gönül macerası, gönlün arzusu, iştiyakı olarak görür. Bu yaygın bir anlayış, biraz da hakikat payı var ama iş dinî bakımdan, İslâmî bakımdan tamamen öyle değil. Bunu anlatan bir olay: Aşere-i Mübeşşere'den, hayatında iken cennetle müjdelenmiş mübarek sahabeden şehre gelmiş olan bir zât, hanımıyla beraber taun hastalığına tutuluyor. Taun hastalığı öldürücü bir hastalık. Kırıp geçiriyor şehri. Tutulanlar biraz yatakta yatıyor. Ateşli ağırlı; saatler, belki günler geçiriyorlar ama kurtulamıyor ve ölüyorlar. Onun için bir hadîs-i şerîfte taundan ölen kimsede şehid hükmündedir,

diye Peygamber efendimiz *sallallahu aleyhi ve sellem* buyurmuş.

O mübarek de hanımıyla beraber bu hastalığa tutulmuş. O hastalıktan ölmek de bir şehadet olduğuna göre bir bakıma o hastalığa tutulması, ölüm sebebinin o olması da ayrıca bir ikram olmuş oluyor. Aşere-i Mübeşşere'den zaten cennetlik bir kimse ama vefatının da böyle bir yolla olması ayrı bir işaret, ayrı bir tekit oluyor.

Yataktayken etrafına toplanmışlar. Hâlsiz mecal siz... Yanında duasını almaya çalışıyorlar, dua ediyorlar. Derken hanımının vefatı haberi geliyor. Demek ki o da öbür odada, hani haremlük-selamlık oturduklarına göre öbür odada vefat etmiş.

“Allah rahmet eylesin. Hanımınız -sizlere ömür- vefat etti...” diye haber geliyor. O da herhalde; “Allah rahmet eylesin.” diyor, hanımı için dualar ediyor. Hemen arkasından yanındakilere dönüp diyor ki;

“Aman beni evlendirin!”

Yatakta hasta, amansız bir hastalığın pençesinde ve vefat edecek. Vefata sebep olan hastalık. Diyor ki;

“Aman beni evlendirin!”

“Efendim, Allah afiyet versin Allah’tan ümit kesilmez, şifa Allah’tandır. İnşaallah iyi olursunuz da kalkarsınız, şifa bulursunuz da size münasip bir eş ararız buluruz, evlendiririz, düğününüzü yaparız...” denince diyor ki;

“Ben bu hastalıktan öleceğimi biliyorum. Bu hastalıktan öleceğimi biliyorum. Yataktan kalkmayacağımı da biliyorum. Ama aman beni çabuk evlendirin, çünkü Rabbim’in huzuruna bekâr gitmeye utanıyorum.”

Hanımı öldü ya, hanımı öldüğü için dul kaldı ya; “Rabbimin huzuruna bekâr gitmeye utanıyorum. Aman beni evlendirin.” diyor. Şart koşmuyor: “Boyu şöyle olsun, rengi böyle olsun, huyu şöyle olsun, malı böyle olsun...” demiyor.

“Aman beni evlendirin, kiminle olursa olsun.”

Evlensin de Rabbinin huzuruna evli bir kimse olarak gitsin diye! Mirasın bölünecek, yeni gelen hanıma da miras gidecek; o hesapları da yapmıyor. Bugünün insanı bunların hepsini yapar, bu hesapların hepsini yaparlar.

Aman beni evlendirin Rabbimin huzuruna bekâr gitmeye utanıyorum, diyor.

Bu, evliliğin; bir cennetlik sahabi gözüyle nasıl görüldüğü, İslam'da evliliğin nasıl bir mânası olduğunu çok güzel gösteren bir olay! Hasta, yataktan kalkamayacak; gelinin evsafı hakkında hiçbir şey şart koşmuyor. Genç olsun, yaşlı olsun vs. hiçbir şey söylemiyor Aman beni evlendirin, diyor. Çünkü evlilik bir ibadettir. Çünkü nikâh Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği bir husustur.

d. Nikahta Bereket Vardır

Nikâhta bereket vardır, hayır vardır Dindarlığın artması, sevabın çokluğu vardır. Evlinin namazı bekârın namazından kat kat daha sevaplıdır. Evlenen bir insan dininin yarısını kurtarmıştır; öbür yarısına da gayret ettiği zaman dini bütün bir salih, kâmil insan olur, diye hadîs-i şerîfler vardır. Onun için biz, evliliği sadece bir gönül olayı olarak görmemek gerektiğini anlatmak için bu olayı her düğünde zikrediyoruz. İslam'da evliliğe bakışı anlasınlar, nasıl olduğunu o düğüne gelen herkes bilsin diye böyle bir açıklama yapmış oluyoruz.

Allahu Teâlâ hazretleri evlenen kardeşlerimize, evlatlarımıza iki cihanda saadet ihsan eylesin.

Mimar Sinan'ın Süleymaniye'yi, Selimiye'yi yapan bir insan bir mimar olarak anıldığı gibi, Selim kardeşimiz, evladımız da bizim yalının camisini yapmış olan mimar olarak tarihe geçti bir kere! O camiyi ziyaret edenlerin hepsi mimarını soruyorlar. Artık o tarihî bir olay oldu. Şimdi mimarımız, sessiz sedasız, sakin, zarif bir düğünde yuvasını imar ediyor, yuvasını yapıyor; bize de dua etmek düşünüyor.

e. Evliliğin Asıl Amacı

Allahu Teâlâ hazretleri bu kardeşlerimizi, sizleri ve sizlerin evlatlarınızı, torunlarınızı, zürriyetlerinizi iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Evlenecek kardeşlerimize, evlatlarımıza da hayırlı mübarek eşler ile yuva kurmak nasip eylesin. Kardeşlerimize hayırlı, geniş, bol kazançlar; tatlı, mutlu bir yaşam ihsan eylesin. Rızıkları bol olsun, haneleri bereketli olsun, Keseleri bol olsun. Allahu Teâlâ hazretleri işlerini rast getirsin. Kendilerine hayırlı, salih evlatlar ihsan eylesin. Çünkü evliliğin asıl amacı salih evlada kavuşmaktır; evlilik, onun

yoludur. Peygamber Efendimiz bunu açıkça beyan etmiştir: “Evlenin, çoğalın; çünkü ben sizin sayınızın çokluğuyla mahşer gününde diğer ümmetlere mübahât eyleyeceğim, övüneceğim.” diye buyurmuştur.

Onun için diliyoruz; Allahu Teâlâ hazretleri kendilerine sıhhatli afiyetli nur topu gibi evlatlar nasip eylesin. Dualarımızı lütfu ile keremiyle kabul eylesin. Cennetiyle cemâliyle cümlemizi müşerref eylesin. Peygamber Efendimiz’e Firdevs-i Âlâ da komşu eylesin. Rıdvân-ı ekberine cümlemizi vâsıl eylesin.

Bi-hürmeti esrâr-ı sûreti’l-Fâtîha!

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

9 Rebîü'l-Evvel 1416 / 06.08.1995

[Bütün DİĞER ÇEŞİTLİ KONUŞMALAR’a PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)



**SERVER
Kürsü**