

İLİM, KÜLTÜR MERKEZLERİ KURALIM

el-Hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn. Ve's-salâtü ve's-selâmü âla seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn ve men tebiahû bi-ihsânin ilâ yevmi'd-dîn.

Emmâ ba'd:

Çok aziz ve çok muhterem kardeşlerim!

Allahu Teâlâ hazretlerinin rahmeti cümlelenizin üzerine olsun!

Sapanca'da oturup İstanbul'a da gelip gittiğim için Gebze'den daima geçerdim. Gebze'ye karşı ayrı bir muhabbetim var. Yol boyunda güzel zeytin ağaçlarını, uzun boylu selvileri görünce hep Osmanlı devri divan edebiyatı hatırıma gelirdi. Geçenlerde İstanbul'a giderken nüfusuna baktım. Levhada 93 bin nüfus yazıyor. Büyük bir şehir olmuşsunuz maşaallah!

Allah hayırlı ve büyük işler de yapmayı nasip eylesin.

Kardeşlerimi ziyaret etmek istedim. Allah razı olsun teveccühünüze. Odalar dolusu kardeşle karşılaştık. Hepinizden Allah razı olsun; dünya ve âhiretin hayırlarına erdiresin.

Bir şirkette mâli müşavirlik yapan kardeşim anlatmıştı. O şirketin alışverişleri veyahut burada kuracakları bir fabrika için Almanya'dan bir Alman gelmiş. Adapazarı çevresinde bir tesis kuracaklarmış. Alman'ın ilk sorduğu şey: "Sizin burada bir kültür siteniz var mı?" diye kültür sitesini sormuş. İlk önce, ilk sorusu bu olmuş. "Bizim küçük ve büyük her yerleşme merkezimizde bir kültür sitemiz olur. Toplantı yapacağımız, konferans olacak, eğitim yapılacak bir yerimiz mutlaka olur. Sizin bu şehrinizde var mı böyle bir şey?" diye sormuş.

Muhterem kardeşlerim!

Bu konularda ecdadımız çalışmışlar. Ecdadımızın cami şemaları, cami ve çevresindeki müştemilatı, külliyesi düşünüldüğü takdirde, ecdadımızın üzerlerine düşen vazifeyi gayet güzel yaptıklarını anlıyoruz. Cami yapmışlar, etrafına medreseler yapmışlar. İnsanlar temiz pak olsun diye hamam yapmışlar. Fakirler yemek yesin diye imarethane yapmışlar, han yapmışlar. Hastalar tedavi olsun diye darüşşifa, hastane yapmışlar. Camiyi çok çeşitli içtimâî hizmetlerle cemiyetin merkezi,

kalbi hâline getirmişler; cemiyetin kalbinin attığı yer hâline getirmişler.

Ve ahalimizi münevver, terbiyeli, kültürlü, güzel huylu, tatlı dilli, hayırsever; yabancıların, gelen seyyahların, elçilerin de hayran kaldığı insanlar hâline getirebilmişler, güzel yetiştirebilmişler. Bunları yabancı ülkelerden gelen seyyahların yazmış olduğu seyahatnamelerden anlıyoruz. Cömert insanlarmış, temiz insanlarmış, dürüst insanlarmış, sözleri senetmiş, az konuşurlarmış, öz konuşurlarmış, iyi kalplilermiş, kahraman insanlarmış, zayıfın yanında yer alır, zalimin karşısında dikilirlermiş, diye kitaplarda medihleri doludur.

a. Camileri Kültür Merkezi Haline Getirelim

Muhterem kardeşlerim!

Bizim en büyük kayıplarımızdan bir tanesi; cemiyetimizin kalbi yok!

Cami sadece ibadet yeri olarak düşünülmeğe başlanmış. Biz ibadeti her yerde yaparız. Eski dervişin “Bir abam var, atarım, nerede olsa yatarım.” dediği gibi, ben de yanımda bir seccade gezdirirsem, nereye serer-

sem orada namazı kılarım. amur olduĐu zaman seccademi gererim, amur olmadıĐı zaman imenin ve topraĐın stnde de *Allahu Ekber* diye namaza durabilirim. nk yeryz bizim iin, mmetimiz iin teyemmm malzemesi, temizlik malzemesi kılınmıŐtır. İhtiya olduĐu, Őartlar tahakkuk ettiĐi zaman topraĐa elimizi vurur, teyemmm abdesti alırız, topraĐın stnde namaz kılarız. İbadethane mecburiyeti, bina mecburiyeti, halı mecburiyeti vs. yok. İbadeti nerede olsa yaparız. Hatta Peygamber Efendimiz; "İbadetlerinizin bir kısmını evinizde yapın da orası da ibadet Őerefiyle Őerefyb olsun." tarzında bize tavsiyelerde bulunmuŐtur.

Biz cami yapıyoruz; ibadet etmek iin. Olmaz. Caminin evresinde medresesi olacak. nk din, dindarlık ilimle beraber olursa olur. Aksi takdirde taklit olur, yanılma olur, hata olur.

Gelirken bir arkadaŐ bana anlatıyor. Kendisi bir yolun yolcusu olan bir Őahıs, bir baŐka kimsenin aleyhinde gıybet etmiŐ, iftira etmiŐ, yalan sylemiŐ, yanlıŐ sylemiŐ. Kendi-

si takvâ yolunun yolcusu, başkasının aleyhinde nasıl konuşuyor?!

Cahil olduđu için konuşuyor.

Bize bir ilim ve irfan yeri, Alman'ın dediđi gibi bir kltr merkezi lazımdır aslında. Siz de Gebzeliler olarak, bu akşam byle diz dize oturmanız size bir sıcak, tatlı hatıra olsun. İnşaaallah Gebze'de Őyle bir geniŐ konferans salonlu, ktphaneli, alıŐma salonları olan, đrencilerin gelip ders alıŐabilecekleri, kaloriferli, her trl imkna sahip bir ilim merkezi tesis edin. Himmet erbbı ellerini kollarını sıvasınlar, pehlivan gibi bu iŐin stne yrsnler, bu iŐin sırtını yere getirsinler, baŐarsınlar.

Allahu Tel hazretleri bizi daima rızası yolunda eylesin. Bize azdırmayacak, saptırmayacak mal versin, servet versin. Kazancımızı helal, temiz ve pak eylesin. O temiz kazançlarımızla, Őu mrlerimizle, Őu gçlerimizle, kuvvetimizle rızasına uygun iŐler yapmayı nasip eylesin. Rızasını, cenneti burada kazanmayı nasip eylesin. Son nefeste cmlemizi imn-ı kmil ile hirete gçmeyi nasip eylesin. Bizi Gebze'nin byle dost evin-

de, bir salonunda sıkışık olarak topladığı gibi, rûz-ı mahşerde de Peygamber *sallallahu aleyhi ve sellem*'in *Livâü'l-hamd*'i altında, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşreylesin. Cehennemine düşürmeden, kahrına gazabına uğratmadan, azabına giriftar eylemeden, lütfuyla keremiyile ilk giren has ve bahtiyar kullarla beraber cennetine girmeyi nasip eylesin. Bizi böylece havz-ı kevserin başına ulaştırırsın, Peygamber *sallallahu aleyhi ve sellem* Efendimiz'e kavuşturursun, cennât-ı âliyâtı nasip eylesin, Firdavs-i Âlâ'yı nasip eylesin, rıdvân-ı ekberine vâsıl eylesin. Selâmına, kelâmına ermeyi; cemâlini görmeyi nasip eylesin.

es-Selâmü aleyküm ve rahmetullâh...

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

21 Rebîü'l-Âhir 1409 / 01.12.1988

Gebze/ Kocaeli

[Bütün DİĞER ÇEŞİTLİ KONUŞMALAR'A PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)

